

# Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

## JANUAR

### 2011 - DAGBOG - JANUAR

\*\*\*\*\*

- Lørdag 01.01.2011 Johannes ringede om formiddagen. Torben ringede. Joyce ringede ved aften tid. Hun er blevet opereret i sit knæ og skal være sygemeldt i 2 måneder, så der bliver ingen rengøring foreløbig.
- Søndag 02.01.2011 Vivi kom til eftermiddagskaffe. Søren ringede for at ønske godt år. Ellers en stille dag.
- Mandag 03.01.2011 Sov rigtig længe i dag (til kl.7.) Begyndte at arkivere bilag for 2010. Var i SuperBest og handle. Har sendt diverse bilag til Turley.
- Tirsdag 04.01.2011 Det var sygeplejerske Lene som kom i dag for at skylle. Det meste af dagen var præget af støj fra stuen th. som fik høvlet gulve af i dag. Tog taxi til Herlev hosp. Hvor jeg havde tid kl. 16.15. Det var just ikke alt for glædelige oplysninger som dagens læge kunne stille mig i udsigt. I dag var PSA-tallet steget til 206. Det var imidlertid hans opfattelse at den sidste måling på 64 måtte være forkert. Han mente at vi skulle ophøre med de månedlige indsprøjtninger. Han ville indstille mig til evt. ny strålebehandling eller kemo-behandling. Der kommer nærmere tid som en læge som har med den slags ting at gøre, I dagens afdeling skal jeg først komme igen om 3 måneder. Mit blærekateter skal jeg lade egne læge om at skifte, Der kom en æske chokolade fra Christa i dag.
- Onsdag 05.01.2011 Energiattest-manden kom med sin assistent kl. 10 og vi gik ejendommen igennem, hvilket varede 2 timer. Kirsten S kom til eftermiddagskaffe. Vivi ringede.
- Torsdag 06.01.2011 Søren ringede om formiddagen og inviterede til spisning fredag den 14. ds. Han henter mig. Var hos egen læge kl. 12.45 han mente at vi nu skulle afvente en indkaldelse til speciallæge vedr. ny strålebehandling evt. kemo. Gav henvisning til fysioterapeut for min nakke som gør ondt pt. Var på vejen hjem oppe og få en tid til tirsdag den 11, kl. 14.30.
- Fredag 07.01.2011 Var på apoteket for at hente de piller som lægen havde indtelefoneret dertil i går. Derefter i kiosken efter TV-blad, Var nede og sludre med Zarko. Der var telefonsamtaler med Christa, Liselotte Kirsten H og Preben. Det var tøvøj i dag med meget glatte fortove og kørebaner. Fortsatte med arkiverings-arbejdet.
- Lørdag 08.01.2011 Tøvøjret fortsatte i dag. Fik først morgenmad ved 11-tiden. Fortsatte med at arkivere. Ingen kontakt med omverden i dag.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### JANUAR

- Søndag 09.01.2011 Ringede til Johannes om formiddagen, men han svarede ikke. Han ringede tilbage senere. Tog det sidste af altanens julebelysning ned. Vivi ringede. Stille og rolig eftermiddag og aften.
- Mandag 10.01.2011 Stille dag. Var nede at handle SuperBest.
- Tirsdag 11.01.2011 Det blev Lene Kornbeck som kom til skylning i dag, Hun sagde, at det fremtidig bliver en assistent der kommer og skyller, Der vil derefter komme en sygeplejerske hver 14 dag (om torsdagen) for at høre hvordan det går mig. Var på apoteket og i banken med vaskepenge inden jeg gik til Fysioterapeut Jørgen som gav mig til ultralys og noget massage i min nakke.
- Onsdag 12.01.2011 Kirsten S kom kl. 10.30 til formiddagskaffe. Der blev ringet til hende fra klinikken at hun ikke skulle komme så tidligt, så hun tilbød at køre mig til Lægelaboratoriet i Glostrup hvor jeg havde tid kl.13. Der fik jeg sat nogle måledimser på brystet som skal måle hjerterytmen til en måler som er sat på brystet. Den kan tage af igen torsdag aften. Tog taxi hjem fra klinikken.
- Torsdag 13.01.2011 Det var rengøringsdag i dag. Igen i dag en ny sort dame som nu slutter. Var nede og handle i SuperBest. Kirsten S kom til kaffe på vej hjem fra sit arbejde, og fik da også udleveret måleapparatet fra Glostrup, således at hun kan køre og aflevere det på vej til sit arbejde i morgen tidlig,
- Fredag 14.01.2011 Var med Taxi til møde på Herlev hospital afd. D2 kl. 9.30. Lægen som jeg talte med var meget interesseret i at få mig med i et pilleforsøg i forbindelse med en kemobehandling. Fik udleveret en ret tyk mappe med materialer som fortæller om dette arrangement. Han vil foranledige at jeg kommer til en ny knogleskintigrafi undersøgelse. Søren hentede mig ca. kl. 18 for at køre mig sammen med ham, Astrid og Morten til spisning på Lindevang bodega hvor vi fik en wienerschnitzel og pandekager med is. (Alt på egen regning.) Blev kørt hjem bagefter. Havde nye vanskeligheder med mit blærekateter efter min hjemkomst idet der løb megen urin ud i sider på kateteret hvorfor jeg kl. 22.30 ringede efter natlægen. Han kom kl. 23.30 og lagde et nyt kateter ind.
- Lørdag 15.01.2011 Efter midnat kunne jeg så konstatere, at det ikke havde hjulpet, hvorfor jeg på ny ringede til lægevagten kl. 5.45. Her mente de dog at jeg skulle se tiden an til ved 8-tiden. Kl. 7.35 ringede jeg til kommunens sygeplejersker for at høre om de kunne gøre noget for mig. Jeg talte med Lene som dog ikke kunne sige noget som kunne hjælpe. Hun ringede senere tilbage for at sige at hun gerne ville hjælpe med at få forbindelse med skadestuen. Kl. 8.04 ringede jeg selv til lægevagten på ny. Og de ville sende en læge hertil for at se om en henvendelse til skadestuen var nødvendig. Kl. 9.30 kom der en kvindelig læge (Pernille) som lagde et nyt kateter som var et nummer større end det der var i. Hvis det ikke hjalp vil hun have noteret i papirerne, at jeg så skulle henvises

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### JANUAR

til skadestuen. Det så dog ud til at det havde hjulpet ret meget, så jeg venter og ser tiden an. Om eftermiddagen kom Torben uventet forbi med mit rene vasketøj. Annie og Preben kom også om eftermiddagen til kaffe. Vibeke ringede, hun kommer forbi i morgen for at låne nøglen til lejligheden i nr. 107. Også Vivi ringede. Det kom brev med en ny til scanning den 27.01. kl. 9.00.

Søndag 16.01.2011

Stille dag

Mandag 17.01.2011

Fætter Johs . kom uventet på besøg om formiddagen, han var på sin daglige cykeltur og gjorde holdt for at påbegynde sin hjemtur. Kl. 14.30 var jeg hos egen læge hvor vi bl. andet talte om deltagelse i forsøgsprojektet for prostatakræft. Han mener at vi lige skal se tiden ligt an. Sov ellers meget af dagen væk, var ualmindelig træt.

Tirsdag 18.01.2011

Det var sosuass. Lone som kom for at foretage skyl. Hun var ikke tilfreds med foretagnet. Hun mente at det skulle være anderledes end vi har gjort det tidligere. Alt var forkert, så hun vil tale med sygeplejerskerne herom. Tog Herlev hospital og var der kl. 11.30 til CT-scanning ar urinveje. Derefter tog jeg til fodterapi hos Marianne i Lyngby. Kl. 13.15. Så var der ikke mange kræfter tilbage.

Onsdag 19.01.2011

Rolig dag. Var til spisning hos Vivi kl. 18. Kirsten kom til formiddagskaffe.

Torsdag 20.01.2011

Har måtte annullere min aftale med fysioterapeuten fordi jeg havde fået indkaldelse til samtale på Herlev hospital. På 24 etage. Her ville man gerne drøfte evt, deltagelse i Kemo-eksperimentet som jeg havde fået materiale til. Jeg mente at man burde se resultatet af den knoglescanning som jeg skal have foretaget den 27. Det gik man ind på jeg derfor indkaldes til en røntgenundersøgelse af mit ben i løben af de kommende dage. Der vil blive givet nærmere tidspunkt. Og derefter fastholdes scanning den 27 og efterfølgende samtale den 1.02. Kirsten H ringede til aften.

Fredag 21.01.2011

Var stor del af dagen generet af ubehageligheder med blærekateter. Kirsten S ringede. Der kom varer fra mediq.

Lørdag 22.01.2011

Var ved middagstid på apoteket efter afføringspræparater og hos bageren efter kaffebrød, da Søren og Astrid kom til eftermiddagskaffe. Kirsten S ringede om formiddagen og Vivi ringede til aftenen.

Søndag 23.01.2011

Det ser ud til at mine tarme nu er kommet til at fungere nogenlunde normalt igen. Ringede til Johannes, han har også været dårlig, men han vil måske komme kort en dag i næste uge.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### JANUAR

- Mandag 24.01.2011 Fik i formiddag endelig ryddet lidt op i køkkenet således at jeg kunne gå til Fysio-jørgen kl. 14,45 derefter gik jeg på apoteket og i SuperBest. Dagen i dag gik ret rimeligt i forhold til de sidste dage.
- Tirsdag 25.01.2011 I dag kom en marie for at skylle kateter. Hun havde ikke så store indvendinger som hende i sidste uge Kirsten kom til formiddagskaffe. Liselotte kom til eftermiddagskaffe. Ringede til Kirsten H for at ønske god ferie i egypten. Johannes ringede han vil måske komme i morgen.
- Onsdag 26.01.2011 Johannes ringede, at han alligevel ikke kommer i dag ,da det er ret koldt og der er faldet lidt ny sne. Vivi ringede,
- Torsdag 27.01 2011. Var kl. 8.30 til røntgenfotoografering på Herlev hospital af mit venstre lår. Derefter kl. 9.00 på afdeling P.1. hvor jeg fik udleveret 1 liter vand som skulle drikkes inde for 1 time, hvorefter jeg fik foretaget en knogleskanning. Scanningen varede i 20 minutter og jeg havde svært ved at udholde smerterne i mit venstre ben så længe. Men den tilstedeværende operatør mente at optagelsen var i orden. Jeg havde derefter en aftale med min egen læge til kl. 14, men ved middagstid ringede der en sygeplejerske fra klinikken, at Nicolaj var blevet syg og der ville i stedet komme en af de andre læger i lægehuset hjem til mig senere på eftermiddagen. Følgelig kom Læge Lisbeth Søgård senere og jeg fik en sludder med hende. Hun mente at det var rimeligt at jeg afslog i at deltage i det store forsøg, Hun laver en ny recept og så må vi se resultaterne af de sidste scanninger og se hvilken behandling Herlev kan tilbyde. Var så træt om aftenen, så at jeg fuldstændig glemte alt om at Morten havde fødselsdag i dag.
- Fredag 28.01.2001 Var længe om at komme op til morgen. Var over middag med rollatoren nede og handle i SuperBest.
- Lørdag 29.01.2011 Sov rigtig længe i dag hvilket afstedkom at jeg først fik min morgenkaffe kl. 11.30. Ordrede derefter køkkenet, og ryddede lidt på i stuerne. Det har set ud som om at garagen som blev anvendt af et malerfirma er blevet tømt i dag.
- Søndag 30.01.2011 Johannes ringede lidt over middag, han havde glemt at det var søndag i dag. Ingen kontakt med omverden i dagens løb. Eftermiddagen brugt til TV hvor der var VM for herrer i håndbold. Danmark fik sølv. Søren ringede ved aftenid. De var kommet hjem fra Egypten og havde ikke haft nogen vanskeligheder dernede. Har pakket vasketøj og lagt rent på sengen,
- Mandag 31.01.2011 Stille dag, men var til fysioterapeuten kl. 15.30 og fik masseret nakken grundigt.

**2011 - DAGBOG - FEBRUAR**

\*\*\*\*\*

- Tirsdag 01.02.2011 Det var Maria som atter kom til skylning. Var derefter klar til at tage til Herlev hospital for at have den afgørende samtale om det forestående behandlingsarbejde der. Kl. 11.00 var jeg klar til samtale. Sagde, at jeg ikke kunne klare at skulle deltage i forsøgsarrangement men ville gerne forsøge en kemo-behandling foretaget i hospitalets afd. Hvorfor men nu sender alle papirer til afdelingen på 4 sal som vil tilkalde mig i løbet af en uge. Der var ikke noget at se på røntgenoptagelser og knogleskanning viste heller ikke noget nyt med hensyn til benet. Det kan muligvis stamme fra ryggen. Jeg skal formentlig også til en fornyet scanning.
- Onsdag 02.02.2011 Kirsten kom kl. 11.30 til kaffe og fik posen med vasketøj med da hun gik. Vivi ringede.
- Torsdag 03.02.2011 Sonja kom kl. 11.30 for at foretage rengøring og var færdig hermed kl. 12.30. Eller ikke nogen kontakt med omverden.
- Fredag 04.02.2011 Dum dag hvor jeg havde vanskeligheder med mine urinposer. Det hjalp lidt hen ad aften. Annie ringede og inviterede til spisning i morgen.
- Lørdag 05.02.2011 Vivi ringede om formiddagen, hun kommer til kaffe i morgen. Det er stadig ikke helt i orden med kateteret. Kirsten S kom forbi kl. 16.00 til en kop kaffe, hun havde været på klinikken. Tog en Taxi til Annie og Preben og var det kl. 18. Preben kørte mig hjem, så jeg var hjemme kl. kl. 22.45.
- Søndag 06.02.2011 Var svær at få halet ud af sengen så der var ikke morgenkaffe før kl. 11.30. Ringede til Kirsten S for at ønske hende tillykke med fødselsdagen i dag, hvor hun fylder 55 år. Ringede til Kirsten H for at høre om de var kommet godt hjem fra deres ferie i Egypten. Det var de. Det var gået dem uden problemer. Vivi kom til eftermiddagskaffe. Johannes ringede. Og Vibeke ringede også.
- Mandag 07.02.2011 Ikke alt for behagelig dag i dag men gik dog trods alt kl. 15.30 til Fysioterapeuten.
- Tirsdag 08.02.2011 Det var en "ny" skyller som dukkede op i dag, fik ikke fat i hendes navn. Ser kom brev fra Herlev hosp. Der er afsat tid til en MR-skanning fredag den 18. februar kl. 9.00. Forberedte Kirsten S fødselsdaggave. (trak 5-kronestykke på snor.) Der kom indbydelse til Ole's 75 års fødselsdag lørdag den 5. marts kl.13.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### Februar

- Onsdag 09.02.2011 Kirsten kom til kaffe kl. 11.00. Hun tilbød at holde min fødselsdag hjemme hos dem i Brøndby, hvis jeg havde lyst dertil. Sagde, at jeg lige måtte tænke lidt over det, da jeg synes at jeg på nuværende tidspunkt ikke kan tage stilling til noget sådan.
- Torsdag 10.02.2011. Da jeg stadig ikke har det for godt med mit kateter ringede jeg ved 11-tiden til lægehuset. Sygeplejersken sagde, at de havde tæt optaget pt. og at de nu skulle holde vinterferie, Efter at have undersøgt min journal fandt hun dog ud af, at jeg kunne komme til hos Nikolaj kl.12.45. Der fik jeg en sludder med ham og han skiftede mit kateter nu til et størrelse 16 i stedet for 14. Vi var enige om, at jeg nu måtte vente til jeg havde fået foretaget den næste scanning den 18. ds. Jeg fik en ny tid hos ham til 22/02 kl. 12.45. Vivi kom kl. 15 og vi kørte til SuperBest medbringende alt hvad jeg havde liggende af tomme flasker og glas samt gamle aviser. Derefter foretog vi en gennemgang med indkøb i forretningen. Da vi var færdig herved gav jeg kaffe og kage i cafeteriet,
- Fredag 11.02.2011 Det mærkes som om at det har hjulpet med det nye kateter. Håber at det kan vare en tid. LiseLotte ringede, hun kommer i eftermiddag. Vibeke ringede hun har talt med Joyce. Joyce ringede hun vil komme på besøg på tirsdag kl. 13.
- Lørdag 12.02.2011 Var nede of hente blomstersammenplantning til Kirsten i morgen hos blomstergalleriet. Ellers en stille dag som forløb uden vaskeligheder. Det virker som om at lægens har fået sat kateteret rigtigt denne gang. (Det er måske bedst med størrelse 16.)
- Søndag 13.02.2011 Johannes ringede om formiddagen. Søren ringede som anmeldte afhentning kl. 15. Fik først morgenkaffe kl. 12. Men det genered tilsyneladende ikke nogen. Søren og Astrid hentede mig k. 15.30 og kørte mig til Brøndby, hvor der var kaffe med stort kagebord og efterfølgende oksefilet og pandekager med is., for at fejre at både Morten og Kirsten har haft fødselsdag. Blev også kørt hjem og var hjemme kl. 20.45.
- Mandag 14.02.2011 Vinduespudseren skulle efter aftalen komme mellem kl.11 og 13, men han var der allerede kl. 10.30., så det måtte gå stærkt med at rydde vindueskarmene, men det gik. Gik kl. 15.30 til Fysioterapi og fik masseret min nakke og prøvet øvelser for armene. Det var koldt

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### Februar

blæsende i dag og jeg var heldig sat Zarko kom hjem da jeg gik mod Torvet. Han standsede og kørte mig til Fysioterapeuten.

Tirsdag 15.02.2011

Der kom ingen om formiddagen for at foretage skylning. Joyce kom kl. 13. på besøg og blev her til kl. 15. Hun er ikke alt for godt gående endnu og er heller ikke raskmeldt endnu, hvorfor vi venter med at aftale nogen rengøring. Derimod er hun velkommen til at aflægge et uformelt besøg når som helst. Turley ringede at par gange i eftermiddag for supplerende oplysninger til tinglysningen som han formentlig har med i aften. Der kom heller ikke nogen for at foretage skylning i løbet af eftermiddagen. Var til bestyrelsesmøde i kælderen kl. 18.30. Efter mødet var Turley med oppe for via PC'en at få ordnet det sidste vedrørende tinglysning.

Onsdag 16.02.2011

Kirsten kom til morgenkaffe kl. 9.30. Men allerede kl. 9.15 ringede det på døren og en kommunalassistent meldte sig klar til at foretage en skylning. Jeg måtte forundret oplyse at det havde jeg da ventet på i går, hvorpå hun sagde, at efter de nye notater hun havde, var det nu ændret til 3 gange ugentlig nemlig man-, ons-, og fredag. Jeg måtte fortælle hende at det var da en ny aftale som var lavet uden at lade mig deltage i forhandlingerne. Men nu prøver at se hvordan det går. De første vanskeligheder kommer fredag hvor jeg formiddag skal til scanning kl. 9. på Herlev. Men kommunaldamen mente at hun kunne komme her kl. 8.15. – Lad os se. Kl.13. var jeg med Taxi til frokost hos Liselotte og kom hjem. Ca. 18.30. Preben ringede.

Torsdag 17.02.2011

Ringede til Kirsten H ved middagstid for at sige tak for indbydelse til Oles fødselsdag. De vil komme på besøg på lørdag. Var eftermiddags tur nede og handle i SuperBest.

Fredag 18.02.2011

Der kom ingen før jeg skulle til skanning på Herlev hospital. Fik foretaget en MR-skanning af min ryg. Var hjemme igen kl. 11. Der kom heller ikke ingen henvendelse fra det kommunale om skylning så det blev en stille eftermiddag. Aftenen blev ikke anderledes.

Lørdag 19.02.2011

Kirsten og Ole kom til eftermiddagskaffe og også Kirsten S mødte op, hun var på vej hjem fra en sammenkomst. Havde en hyggelig eftermiddag. Den massage som Kirsten S gav mit underben sidste uge har vist sig at være ganske effektiv idet jeg overhovedet ikke har nogen smerter i det venstre ben. Det betyder at jeg alment har det rigtig godt, og har i dag fået ordnet flere småting som har samlet sig sammen igennem den sidste tid (Bl.a. har jeg bragt sækkene med julepynten ned i kælderen.) Helt rart med en sådan dag.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### Februar

- Søndag 20.02.2011 Johannes ringede ved middagstid. Han fortalte, at Lena skal føde på torsdag ved kejsersnit. Jeg mener ikke at jeg på noget tidspunkt har fået oplyst at noget sådant var i vente. (Johannes mener, at han har fortalt det for længe siden. Jeg kan ikke mindet sådan noget.) Har lagt rent på sengen og gjort vasketøj klart. Christa har ringet fra Berlin.
- Mandag 21.02.2011 Lina kl.9.15 for at skylle kateter og hun undskyldte meget at hun ikke havde nået det i fredags. Det bliver formentlig hende der skal komme hele tiden og jeg foreholdt hende at jeg så vidt mulig ville være klar her indtil kl. 10, men ikke ville garantere resten af dagene, hvilket hun syntes lød fornuftigt. Middag set TV. Tømt vaskemaskinebøsser.
- Tirsdag 22.02.2011 Var hos egen læge som aftalt kl. 12.45, havde samtale og fik ny tid til 10/3 kl.10.30 , gik derefter til fysioterapeuten til behandling. Om eftermiddagen kl. ca. 15 ringede en læge fra Herlev hospital og sagde at jeg hurtigt skulle indfinde mig på hospitalets akut-indlæggelse, da de havde fundet noget på den sidste scanning. Jeg fik derefter travlt med at pakke det nødvendigt til indlæggelsen og kl. 16. kunne jeg indfinde mig der. Det blev dog hen ved kl. 19 før de kunne overføre mig til 23 etage stue 4. Yderligere behandling kunne derfor først forventes i morgen. Ringede besked til Torben og Preben og Vivi om indlæggelse ligesom jeg underrettede hjemmeplejen.
- Onsdag 23.02.2011 Efter en ret søvnløs nat blev jeg så underrettet om at man ved scanningen havde konstateret noget metastase ved min 9 ryghvirv jeg skulle for at dette ikke afstedkom større problemer i form af lammelser mm. skulle have ny strålebehandling over 5 dage, og denne kunne starte allerede i dag på grund af afbud i afdelingen. J blev derfor kl. 8.15 kørt til en CT-scanning og på grundlang af denne kunne jeg så få en modtagelsessamtale kl. 13.50 og første akutbehandling kl.14.20. hvorefter jeg blev kørt tilbage til afdelingen. Da der herefter ikke skulle ske noget med mig, før næste strålebehandling i morgen kl. 11.15 forhørte jeg mig om hvorvidt det ikke var muligt at foretage henvendelser herom hjemmefra blev vi enige om at jeg kunne udskrives og det fortsætte som ambulante behandling. Glad kunne jeg derfor kl.16 atter indfinde mig på Godtgemt 21. Kirsten S havde nået at besøge mig i afdelingen om formiddagen medbringende termokaffe. Meldte mig efter hjemkomsten atter tilbage til de nærmeste.
- Torsdag 24.02.2011 Da dagplejen ikke ringede til morgen om rengøring måtte jeg ringe til dem. De betragtede mig stadig som indlagt. Så der kan ikke blive



## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### Februar

rengøring før i morgen. Der ringes herom. Jeg skulle til strålebehandling kl.11.15 i dag, men var allerede fremme kl. 11.00. Blev straks kaldt ind så jeg var hurtigt hjemme igen. Preben ringede om eftermiddagen for st aftale om samlet gave til Ole fra os tre brødre til gavekort. Han ordner et gavekort til Bauhaus til 3 x 500 kr.

Fredag 25.02.2011

Ringede kl. 9 til kommunen og talte med Lykke. Der var selvfølgelig

kludder i mine forhold og der var ikke flere tider i dag så der kan først blive gjort rent på mandag. Skylning lykkedes i dag af Gitte. Var til stråling på Herlev kl. 11.45, men her gik det fortræffeligt takket være, at jeg var i god tid, var jeg atter hjemme kl. 12. Torben kom ved 18-tiden, han havde nye spil med til PCen. Jeg fik vist ham hvor alle vigtige papirer ligger samt hvorledes min kode til forskellige programmer er. Kirsten kom lidt før kl. 19. Hun havde Pizza med. Fik en hyggelig kop kaffe hvorefter de tog hjem.

Lørdag 26.02.2011

Meget stille dag, men meget ubehagelig dag, da jeg havde ret store vanskeligheder med mit kateter. Der måtte ret mange bleer til for at holde det ud. Men bleerne er ret gode og samler godt sammen.

Søndag 27.02.2011

Ringede til Johannes. Han har stadig problemer med sin Ischiasnerve. Var nede og handle i SuperBest. Vivi kom til eftermiddagskaffe.

Mandag 28.02.2011

I dag blev der gjort rent af Frank. Han kom allerede kl. 8.25 og det tog ham knap en halv time at blive færdig. Lina kom her kl. 9.25 og foretog skylning. Hun vil kontakte min læge for at drøfte forholdene omkring kateteret som blokeret ret meget men slimet udflod. Var til strålebehandling på Herlev kl. 15. Var derefter kl. 18.30 til fødselsdagsmiddag og aften hos Vivi.

# Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

## MARTS

2011 - DAGBOG - MARTS.

\*\*\*\*\*

- Tirsdag 01.03.2011. Var til sidste strålebehandling på Herlev kl. 11.55. og tog derefter hjem for at være klar til besøg hos fysioterapien k, 15.00. Vi blev enige om at det måtte være sidste gang i denne periode og gjorde regnskab op. Det er ret ubehageligt pt. med kateteret, idet det meste løber ved siden af.
- Onsdag 02.03.2011 Det var Charlotte der var her første gang til skylning. Men da det hele løber ved siden af pt. vil hun gerne have en læge med i det, hvorfor hun i eftermiddag vil kontakte lægerne for en samtale og kontakter tilbage hertil. Kirsten S kom med brød til morgenkaffe og masserede mine ben. Ringede og ønskede Preben tillykke med fødselsdagen i dag, Bad ham samtidig reservere lørdag den 26/3. Kirsten H ringede. Kirsten S kom igen om eftermiddagen Med Billed-blad. Da jeg ikke havde hørt nyt fra Charlotte lyttedes det mig at få forbindelse med lægehuset. Efter at sygeplejersken havde kontaktet lægerne ringede hun tilbage at læge Nikolaj ville komme forbi når han gik hjem. Kan kom ca. 18 og lagde et nyt kateter. Det hjalp og jeg fik en rolig aften. Mogens Amstrup ringede, at Kamma var død skal begravnes på lørdag,
- Torsdag 03.03.2011 Havde svært ved at komme i gang i dag. Så der blev ikke morgenmad før ved middagstid. Charlotte ringede og sagde at hun ikke havde fået forbindelse med lægerne i går, hvilket jeg da kun kunne beklage. Kirsten S ringede ved middagstid. Liselotte kom til eftermiddagskaffe og hun tørrede støv af og gjorde lidt mere orden i køkkenet. Doktor Nikolaj ringede med en ny tid hos ham den 17. kl. 13. og Johannes og Torben ringede om aftenen.
- Fredag 04.03.2011 Der kom en sosuassistent allerede kl. 8.50. Fik ikke fat i hendes navn. Dagen er startet helt forkert intet er som det skal være. Kirsten H ringede, men jeg kunne kun sige, at jeg har det ikke godt i dag og at de ikke skal vente mig i morgen. Fik hende til at ringe til Preben, som kom og fik ordnet dagen opgave herfra med at sende en båretbuket til Kamma Amstrups bisættelse. Hele dagen blev sløvet hen. Preben fik Kirsten S tril at kigge forbi på hendes vej hjem. Hun kom ved 19-tiden og var her til kl. ca.20.30. Hun masserede mine ben og fik mig ret mentalt til at falde lidt til ro. Mogens ringede men talte kun med Kirsten S.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### MARTS

- Lørdag 05.03.2011 Dagen i gen bliver sikkert ikke bedre end i går. Det er formentlig eftervirkninger af strålebehandlingerne som sætter ind nu. Det er absolut ikke behageligt. Preben og Vivi har ringet.
- Søndag 06.03. –  
Mandag 07.03.2011 Disse dage er ikke noget at tale om. Forholdene er svære at forklare udover at det må være de piller som skal lindre eftervirkningerne efter strålebehandlingerne. Det er som om jeg konstant går under en stor glasklokke, Alle har været flinke til at holde forbindelse med mig. Vivi kom til eftermiddagskaffe om mandagen med lagkage.
- Tirsdag 08.03.2011 Det er som om der i dage er indtrådt en lille bedring i mine forhold. Vibeke ringede hun vil foranledige at bestyrelsesmødet i dag finder sted her hos mig. Kirsten Larsen ringede og Joyce kom på besøg om formiddagen.
- Onsdag 09.03.2011 Synes, at jeg har det lidt bedre i dag. Kirsten S kom med brød til morgenkaffe. Hun havde også invitationer med til min fødselsdag, som Torben havde lavet. De vil holde min fødselsdag lørdag den 26/3 kl. 15.00. Vivi har ringet. Det var en ny assistent om kom til skylning i dag,
- Torsdag 10.03.2011 Måtte have sat vækkeuret til morgenvækning idet jeg skulle være på Herlev hospital kl. 9.00. Her skulle jeg tale med en læge om mit videre forløb i systemet, men dag jeg stadig var under indflydelse af nedtrapning af binyrebarkhormonerne mente hun at vi bør vente med at tale om dette til jeg har fået taget nogle nye blodprøver og derfor udsattes samtalen til en nytid den 8/4 kl. 13.00. Johannes har ringet. Vibeke har ringet. Jeg synes, at jeg har det den del bedre i dag og håber på fortsættelse heraf. Her sendt fødselsdagsmail til Michael Bonde. Joyce kom fra Vibeke med flæskested til middagen. Kirsten S ringede til aften.
- Fredag 11.03.2011 Der varede næsten til kl. 11 før der kom skyllepige i dag. Det var imidlertid en gammel konning fra Irenes tid nemlig den unge fremarbejder Melton om var vikar i dag. Det var ret hyggeligt at hilse på hende. Så det blev sen morgenmad. Ellers en stille dag hvor jeg endog fandt det belejlig at tage en eftermiddagssøvn. Annie ringede til aften. Hun ville høre ønsker og tilbyde at hjælpe som lytter ved hospitalsbesøg. Der kom mail fra Michael Bonde.
- Lørdag 12-03.2011 Stille morgen. Fik vasket hår. Har ringet efter Vivi til indkøb. Hun kommer i eftermiddag. Søren har ringet der er afhentning ca.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### MARTS

kl. 15.30. i morgen. Vivi kom og kørte mig på indkøb i SuperBest, således at jeg dækket ind de kommende dage. Gik op til eftermiddagskaffe.

Søndag 13.03.2011

Stille dag. Stod sent op. Søren hentede mig kl. 15.30 og vi kørte til Brøndby for at fejre Torbens 57-års fødselsdag. Der var kun Søren og Morten foruden mig. Middag var kylling, hvoraf jeg fik et par stykker med hjem. Jeg havde ret godt om eftermiddagen så det blev en hyggelig dag. Hjemme kl. 9.

Mandag 14.03.2011

Der var mindre utæthed ved kateteret til morgen, så jeg måtte skifte til ny pose. Det var Charlotte som kom til skylning i dag. Hun vil prøve at skaffe nogle indstik lagner. (Papirlagner som smides væk efter brug). Johannes ringede, hen tænker på at tage imod Torbens indbydelse til min fødselsdag. Ringede til Torben og ønskede ham tillykke på hans Fødselsdag i dag, Dagen i dag forløb ellers ganske roligt og må betragtes som en af de bedste i lange tider.

Tirsdag 15.03.2011

Ringede formiddag til Siegfried i Berlin, som har fødselsdag i dag. Preben ringede med middagstid. Vovede mig ned i vaskekælderen for at tømme bøsser og derefter i fyrrummet for at se om Zarko skulle være der så jeg kunne ønske ham tillykke med fødselsdagen i dag. Han var der og vi fik en "Gammel Dansk".

Onsdag 16.03.2011

Klokken var over 11 da Lina kom for at skylle kateter. Hun medbragte nogle indstik lagner som jeg kunne bruge fremover. Kirsten S var imidlertid kommet og vi var i gang med morgenkaffen. Jeg fik rettet gæstelisten til den 26, således at Mogens og Kirsten og Ole også kommer med. Der er kommet mail fra Morten, han kan godt komme også. Kirsten ringede, hun har fået Torben til at ændre gæstelisten. Ellers en stille eftermiddag. Som alt i alt må betragtes som ret god. Det var også første dag uden de stærke binyrehormonpiller.

Torsdag 17.03.2011

Det blev Thomas som kom og gjorde rent i dag. Han havde en ny elev med så det gik ret hurtigt. Var i lægehuset kl. 13. efter aftale med læge Nikolaj. Har var også af den formning af det var hormonerne der denne gang havde spillet ind. Han meddelte mig, at han med udgangen af marts ophører op klinikken dernede, men kommer og aflægger mig et besøg den 28/3. Han indtelefonerede en ny recept til apoteket. Jeg gik derefter til DSB-kiosken, men de havde allerede udsolgt af Billedbladet. Hvorfor jeg måtte forsætte til SuperBest. Hjemme kom Liselotte til

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### MARTS

eftermiddagskaffe. Liselotte hentede der af lægen indtelefonerede medicin.

Fredag 18.03.2011

Det blev atter Lina som kom og skyllede i dag, Og jeg kom heldigvis rettidigt i tanke om at jeg havde aftale hos fodterapeuten kl. 12.30 så jeg nåede rettidigt frem. Ellers blev det en ganske rolig dag hvor jeg lagde mig hen til en eftermiddagssøvn.

Lørdag 19.03.2011

Vivi ringede om formiddagen inden jeg var stået op for at sige at hun var klar til evt. indkøb i morgen. Vi aftalte, at hun skulle købe nogle øller til mig.

Søndag 20.03.2011

Johannes ringede ved middagstid. Han har stadig ondt i sit ben. Christa ringede umiddelbart efter. Hun sender fødselsdagspost i dag. Om eftermiddagen kom Vivi med indkøbte varer (Morgenboller og øller m.m.)

Mandag 21.03.2011

Lina kom og skyllede. Hun var meget tilfreds med sin skylning i dag. Kirsten H ringede i dag og Zarko kom op om eftermiddagen for at få en lille sludder. Han havde kontakt til Vibeke pt. Vibeke ringede senere, hun er pt. på Fyn hos sin søn. Har ringet til Falck og bestilt transport til Frederikssund i morgen.

Tirsdag 22.03.2011

Vækkeuret var sat til så jeg var klar da Falck kom kl. 9.25 og hentede mig til Frederikssunds hospital. Hvor jeg gennemgik den sædvanlige journalskrivning. Jeg var atter hjemme kl. 14. Dagen forløb ganske roligt og der var ikke problemer med ophold eller transport. Torben ringede for at meddele, at Kirsten S kommer i morgen ca., kl. 10.30.

Onsdag 23.03.2011

Det var charlotte som kom til skylning i dag. Jeg ringede og ønskede kontor-Lene tillykke med hendes fødselsdag i dag. I løbet af formiddagen var flere teleopringninger vedrørende kontant til folk som skal godkende opsætning af nye postkasser,. De vil kontakte mig og aftale et tidspunkt. Kirsten S kom til formiddagskaffe og ben-massage. Hun kørte mig til Herlev Hospital hvor jeg fik foretaget blodprøver og kunne tage hjem med taxi. I løbet af eftermiddagen følte jeg mig ikke særlig vel tilpas hvorfor jeg ved 16.30 tiden lagde mig på sengen. Vivi ringede ved 19. tiden hvor jeg lagde mig tilbage i sengen uden yderligere anstaler (Ingen aftensmad.) og sov lige igennem til morgen

Torsdag 24.03.2011

Om formiddagen følte jeg mig heller ikke særlig veltilpas og kl.12.45 målte jeg feber til 38.6. Over middag ringede Vibeke at Joyce var der og

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### MARTS

da hun hørte at jeg ikke havde det særlig godt ville hun komme over med lidt med. Hun kom og lavede mig et par stykker mad med frikadeller, og fik samtidig sat lidt skub i mig så feberen var da kl. Kl. 15 var faldet 38.0. De vil komme med lidt mad i morgen eftermiddag ved 16-tiden,

Fredag 25.03.2011

Feberen var til morgen faldet til 37.2 så det ser ud til at være overstået nu. Det var Charlotte som kom til skylning i dag og kl. 10 ringede den første gratulant (Johannes)og det fortsatte i pæn følge dagen igennem. Jeg tror at alle bekendte enten ringede eller mailede i løbet af dagen. Kl. 15.30 kom Vibeke, Zarko og Joyce med nogle stykker smørrebrød (Hjemmelavede) drikkevarer og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen. De gik alle hjem kl. 18. Joyce forventes at komme til rengøring igen på tirsdag,

Lørdag 26.03.2011

Det blev en stille dag indtil eftermiddag, hvor Liselotte kom kl. 14.30 og Vivi kom lidt efter og samlede os op i sin bil for at køre os til Brøndby hvor Kirsten og Torben havde inviteret til at holde min fødselsdag. Det blev en meget hyggelig og rar fest som startede med kaffe og hjemmebagte snegle og lagkager. Senere middag med oksesteg og is med frugter. Vi var idet hele 14 personer og der var tilsyneladende meget at snakke om blandt alle gæster. Jeg var blevet rigtig godt træt da jeg atter var hjemme kl. 10. Og gik ret hurtig i seng efter en meget vellykket dag.

Søndag 27.03.2011

Jeg havde selvfølgelig ikke fået stillet ure om til sommertid så det var lidt forvirret til morgen. Johannes ringede, han havde jo sendt af bud til i går, men havde været hos sin læge og fået en blokade og syntes at det havde hjulpet lidt. Kirsten H ringede og takkede for i går, og jeg ringede til Brøndby og takkede.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

- 29 marts Jørgen har det dårligt med feberanfald og indlægges på Herlev Hospital på akutmodtagelsen.
- 1 april Jørgen opereres for mavesår
- 6 april Jørgen kommer hjem fra Herlev om aftenen efter et hektisk ophold med indlæggelse på 3 forskellige afdelinger, forlæggelse af personlige effekter og placering på både stuer og gange. Alt i alt ikke et forløb, der gav væsentlig bedring eller viden om, hvorfor han fik feberanfald.
- 8 april Jørgen er til samtale på Herlev sammen med Annie og Preben. Her afslår han yderligere stråle- eller kemobehandling.
- 9 - 12 april Jørgen har det generelt dårligt og reagerer vrissen og utryg. Han har svært ved at samle kræfter til at komme op og i gang med noget.
- 13 april Jørgen bliver indlagt på Kildegården til aflastning.  
Torben beslutter at holde familie og venner opdateret via en mailgruppe, så alle får samme information på samme tid.

Gruppemail:

Farfar sendt på aflastning

Der er nu noget klogt i det, Søren har konkluderet: "Det er godt, vi har fået Kirsten".

Den rare dame har i dag sørget for at få sendt Jørgen på aflastningsophold på:

Kildegården, Kildegårdsvej i Søborg (tæt ved Gladsaxe Rådhus)

Afd. C, 1. Sal, stue 110.

På det ugentlige besøg så han træt og slatten ud, så der blev lige arrangeret, at han kunne få et værelse på Kildegården, hvor de kan holde lidt øje med ham og sørge for, at han får noget at spise (eller det, der ligner, noget proteindrik) og måske lave nogen øvelser, så han kan få lidt kræfter igen efter hans ophold på Herlev Hospital. Som i det store hele ikke var en rigtig fed oplevelse for ham, selv om de reparerede et mavesår på ham.

Siden har han også været til samtale hos lægen og besluttet sig til, at han ikke vil ind i en kemobehandling. Det er helt fint, hans nærmeste pårørende og ham har aftalt, at det er hans krop og hans liv, så han behøver ikke gøre noget, han ikke har lyst til. Såsom at "få 14 dage ekstra, hvis det ikke også er gode 14 dage".

Men min udsendte repræsentant (Det er godt, vi har fået Kirsten, som er så sød (som farmor så rammende udtrykte det) meddeler, at han her til aften har sluppet af og kommet lidt til hæfterne igen. Det er som om han er lidt utryg ved at bo for sig selv. "men han vil jo ikke noget", som forvaltningen kommenterede. – Han er ikke en Klein for ingenting.

Nærmere oplysninger, når og hvis situationen udvikler sig.

KH

Torben

- 14 april Gruppemail  
Aflastning - nu med TV  
Søren var forbi farfar i dag og gav meddelelse om, at han kunne tænke sig et TV.  
Sådan en fin gammel 14" sag havde vi stående, så Kirsten og jeg var forbi her til aften og sætte et TV op, så der er noget at kikke på. For sådan en aflastningsstue er godt nok ikke særlig inspirerende.  
Han er lidt vrissen i det. Han vil gerne have betjening, men personalet skal selv gætte, at han trænger. Ikke noget med at trække i snoren, for man vil jo ikke være til ulejlighed. – suk, så er det sgu' ikke nemt.  
Ellers blev han som sædvanlig glad for besøg.  
Der er ikke mange kræfter i ham, han er gladest for at ligge. Der er ikke megen appetit eller synk i ham, så mad og drikke flyder ikke i stride strømme.  
Det kniber også noget med vejtrækningen og der står slim i halsen.  
KH  
Torben

Respons:

Hej Torben

Pudsigt nok har jeg her til morgen forsøgt at ringe til din far, og da han ikke tog telefon, vi var lidt bange for, at han var blevet indlagt på hospitalet, men rart var det så at læse din mail, at I har fået en mulighed for at få ham på aflastning på Kildegården, og vi vil en af dagene i påsken besøge ham, hvis han er i stand til og har lyst til, at vi kommer.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Vi er meget glade for, at du også fremover vil holde os underrettet om din far's tilstand.  
Med kærlig hilsen  
Alice og Jørgen

Kære Torben og Kirsten.

Først tak for sidst og den gode dag I havde lavet for den gamle. Har talt med ham efter han kom hjem og vil gerne prøve at samle de gamle påskedag, håber at han vil være i stand til at komme, så vi kan få endnu en god dag sammen

KH

Mogens

Kære alle 4

Jørgen ringede til mig i går og fortalte om aflastningen, det var en meget god ide, jeg siger også HURRA for Kirsten, jeg er dig meget taknemmelig Kirsten, du er alletiders, Vi har været meget gode venner i ca. 40 år, selv om der var en " generations tid " mellem os, og jeg har prøvet at være der så meget jeg kunne, da Irene var syg, og efter da Jørgen blev allene og nu syg, men jeg har jo Fyn at tage mig af, så det har været mindre end jeg har ønsket. Jeg var i Bagsværd sidst i tirsdags, og da var han sølle, jeg fik nogle flødebolle i ham - bund, og noget at drikke, men det var alt. Det var dejligt at I gav ham en dejlig fødselsdag. Jeg kikker til ham snart igen.

De kærligste hilsner og et knus Liselotte

Tak for orienteringen om Jørgens midlertidige ophold på Kildegården. Vi håber han må få lidt flere kræfter i løbet af opholdet. Det er en tryghed både for ham og familien, at der er nogen, der tager sig af ham i en overgangsperiode. Da vi regner med at han har medbragt sin mobil, vil vi prøve at kontakte ham på den. Desværre når vi ikke ind til ham inden påske, da vi tager til Sverige på søndag.

God påske.

Kærlig hilsen

Kirsten og Ole

15 april

Torben sender mail til Kildegården:

Hej "Kildegården"

Min far er blevet lagt på aflastning på C 110 og vi må jo indrømme, at vi har set ham kvikkere, så det er rigtig fedt, at der bliver kikket lidt efter ham nu.

Vi var forbi i går og sætte TV op til ham, så han bliver lidt underholdt og måtte se i øjnene, at han også er ved at blive lidt "gammelmandsbesværlig", for han øffede lidt over, at der ikke var nogen, der så til ham, men til gengæld ville han heller ikke være til besvær, så han ville ikke ringe efter nogen.

Så er det lidt svært at være jer, hvis I skal gætte jer til, hvad der skal gøres.

Nu har han jo "metastatisk prostatakræft", der bl.a. er gået i lungerne. Måske er det derfor, han nu dør med besværet vejrtrækning og få feberanfald. Det har heller ikke frisket ham op at have været på hospitalet i 10 dage.

Set i lyset af, at han nu også er begyndt at saven min mor, der døde for 1 ¼ år siden og hvad han ellers går og fejler, så kunne jeg godt tro, at han er begyndt at give op. Måske har vi i virkeligheden en patient "vi skal afvikle og ikke reparere". Måske skal han ses lidt mere efter, for det er slet ikke sikkert, han bliver velfungerende igen.

Håber, det er OK, at man sender jer sådan en mail.

Nu sker det fra arbejdet, og normalt vil jeg egentlig ikke blande arbejde og privat mail sammen, så hvis I vender tilbage, må det gerne være på privatmail'en

Respons:

Kære Torben Klein

Mange tak for din mail vedrørende din far. Jeg vil sørge for at medarbejderne der passer din far får kendskab til dine overvejelser (de er sat Cc) - måske er det en god idé med en samtale med din far og en sygeplejerske og dig selv med hensyn til stillingtagen til videre forløb? Du er meget velkommen til at kontakte os for en aftale.

Venlig hilsen

Linda Bremann

Daglig leder



## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Hej Torben & Kirsten

Det glæder mig rigtig meget, at Jørgen er kommet hen til et kyndig personale, når han ikke mere kunne være derhjemme, jeg føler rigtig meget med Jørgen - og er glad for at i tager jer så meget af ham.

Jeg ved udmærket godt at Jørgen gerne vil have hjælp, men han vil ikke trække i snoren, så personalet må være dygtige tankelæsere, det vil jeg så håbe at de måske er.

Jeg er ved at have det noget bedre i mit højre ben så jeg ser frem til et besøg hos Jørgen meget snart.

Med venlig hilsen

Johannes.

Hej Torben, du skal have tak for dagens rapport.

M.vh.

Jørgen

Hej Torben

Tak for dine 2 seneste emails vedrørende din far. Det er jo godt nok nogle triste nyheder, men jeg håber at han kommer lidt oven på igen.

Jeg håber også, at der er en masse som kommer og besøger ham. Mangel på social kontakt er jo også trist oven i sygdommene. Liselotte m.fl. aflægger ham forhåbentlig et besøg i ny og næ. Jeg sidder jo desværre så langt væk, men regner med at besøge ham når vi kommer til Danmark i begyndelsen af juni.

Endnu en gang tak for opdateringerne, som jeg håber stadig at få flere af.

Michael

PS. Du må endelig huske at hilse ham fra mig næste gang du ser ham.

16- 24  
april

Over Påske besøges Jørgen både af familie og venner.

Torben og Morten er der f.eks. da sygeplejersken kommer ind og annoncerer: "vi har fundet noget smertestillende medicin til dig, som er leveret til dig." Da Jørgen ingen smerter har, har han ikke lyst til at tage medicin, som ingen af os ved, hvem har rekvireret. Vi enes med sygeplejersken om, at det nok er medicin-feen, og hun bare skal sætte medicinen i hans skab.

Det var også over Påske, at Torben og Jørgen måtte have denne intense far/søn oplevelse:

"Hvad tror DU, der er ved at ske"

"Jeg tror sgu' at dine metastaser i lungerne er i gang med at slå dig ihjel.

Men du har taget dig godt af din kone, dit afkom klarer sig godt og dine børnebørn er også godt i vej, så det har du sådan set klaret OK"

25 april

Torben afleverer brev til Jørgens læge.

Gruppemail:

Påske status

Så er Påsken overstået og det må siges, at det kan være en lidt deprimerende oplevelse at se sin far bare blive mindre og mindre.

Siden sidst blev han jo brændt af med et besøg af lægen, men der er håb om, at hans almindelige praktiserende læge kommer til samtale i morgen.

For at bakke ham lidt op, har jeg formuleret nogle "nærmeste pårørende synspunkter", som jeg har smidt ind hos lægehuset i dag. Jørgen har også fået en kopi og sagt OK inden. Han har også et eksemplar liggende på Kildegården, så han har en chance for at holde lidt fast i oplysningerne.

Tekst fra brevet:

*" Kære Lone Skriver*

*Jeg har min far som en patient hos dig (Jørgen Klein (250329-0521), PT indlagt til aflastning på Kildegården) og han har det jo ikke så fremragende godt, at det ligefrem gør noget.*

*Det, han har mest brug for, er en person i hvid kittel, som han kan tro på, og som kan samle trådene, så han kan få overblik over, hvad der er ved at ske. Den person er, så vidt jeg kan se, nødt til at være hans egen personlige læge.*

*Vi tror, at hans metastatiske kræft i prostata i øjeblikket er godt i gang med at ødelægge både hans lunger og sikkert også hans hals.*

*Vejrtrækningen er stærkt hæmmet og han kan ikke spise/synke rigtig mad. Han er afkræftet og har det bedst med at ligge. Så fungerer vejrtrækning bedst og slimet bliver ikke så stort et problem.*

*Han har sagt nej tak til yderligere kemo behandlinger og vil ikke holdes i live længere end godt er. Det skal nytte noget, hvis der skal nørkles videre med ham. Hvilket ikke er det samme som, at han ikke gerne vil holdes smerte- og genefri i det omfang, det kan lade sig gøre. Men at starte på større undersøgelser og*

*behandlingstiltiltag, det er han ikke interesseret i, og det vil jeg bestemt støtte ham i. Tiden efter sidste strålebehandling og efterfølgende bivirkninger af medicinen gjorde jo, at han fik feberanfald og røg på Herlev. Her reparerede de åbenbart et et mavesår, men opholdet gjorde ham ikke godt, og han er overhovedet ikke kommet til kræfterne igen. I og med at han dårligt kan sidde op og slet ikke er i stand til at indtage føde, så er det svært at se, hvor disse kræfter også skal komme fra. Kroppen arbejder i hvert fald ikke med i den process. I vores familie fungerer vi bedst med at få tingene at vide præcist som de er, så vi kan lægge en realistisk handlingsplan. Du skal derfor gøre han den tjeneste at fortælle ham så præcist som muligt, hvad der er ved at se, og hvad han kan forvente. Han savner nogen, der kan give ham et ordentligt svar. Vi er ikke så gode til de svar, som sundhedssektoren desværre ofte giver bygget over "så længe der er liv, er der håb" og "vi fortæller patienten, hvad vi tror, de gerne vil høre". Tell It as it is, som Dr. Phil siger. Som han har det nu på Kildegården, vil han helst være hjemme. Gerne i en hospitalsseng. Så rigger vi hans stue til, så han kan ligge med sine ting, sin musik og sit fjernsyn og dø værdigt det sted, hvor han er tryk. Og give gode omgivelser til hans pårørende og venner, der vil komme på besøg. For at han skal være tryk ved det, så kræver det, at han ved, at han får besøg at hjemmeplejen 3-4 gange om dagen til personlig pleje og en nødkalde "dime", hvis det rigtig går galt. Jeg håber, disse tanker fra hans nærmeste pårørende (kopi har jeg givet til min far) kan få jer til at snakke godt sammen om hans nærmeste fremtid og hele helbredssituation. Du kan i arbejdstiden få fat på mig på: 3649 4249 eller måske mit mobilnummer 2990 8445" Så må vi i spænding se, hvad næste uge bringer. "godnat og sov godt" KH Torben*

26 april Jørgen får på Kildegården besked på, at nu skal han hjem. Det nægter han og henviser til brevet til hans læge. Torben ringes på af Kildegården med besked om, at det, der er blevet bedt om i brevet, det kan godt lade sig gøre.

Gruppemail:

Endnu en action-packed dag i behandlingssektoren.

Den stakkels mand blev så i morges informeret om, at "nu skulle han jo til at hjem".

Det sagde han så nej til og smækkede sønnikes brev på bordet.

Planen er nu, at Kirsten og jeg laver plads i hans lejlighed i morgen, så der kan blive sat en seng op i stuen, hvor man kan se fjernsyn og høre radio.

Seng og udstyr forventes leveret torsdag.

Han bliver så visiteret op til 5 besøg daglig og bliver skrevet op til noget "hjemme-hospice".

Det trækker således op til, at han kan komme hjem til Godtgemt og vil blive tages lidt af.

KH

Torben

27 april Kirsten, Torben og Preben rigger Godtgemt til, så der bliver plads til en hospitalsseng i stuen med udsigt til TV og foto af Jørgen og Irene.

Gruppemail:

En travl dag i Gladsaxe

Kirsten, Preben og jeg har været i Godtgemt her til aften og ryddet plads til en hospitalsseng. Det kan blive en top-dollar-nice installation, om alt går vel.

Så regner vi med at få leveret seng, nøgleskab og andet tilbehør i morgen formiddag og der er aftalt afhentning på Kildegården kl. 13.00

Samtidig træder hjemmeplejen også i aktion, så han skulle være inde i rumlen fra i morgen eftermiddag.

Hjemme-hospice funktionen skulle komme ind over fra på mandag.

Det er ud som om der er gode chancer for, at han kan få en tryk exit under hjemlige former. – det er sgu' ikke det værste, man kan sætte næsen op efter.

Nyt følger.

Men det er da godt nok imponerende, som fanden har taget ved projektet nu.

KH

Torben

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

28 april Torben tager en feriedag og modtager hospitalsseng i Godtgemt om formiddagen. Henter Jørgen hjem over middag og installerer ham i hans nye seng i stuen. Kildegården lover at orientere hjemmeplejen, så det kører fra eftermiddagen. Jørgen synes, det er blevet godt. Torben ordner lidt bankforretninger og tager hjem. Kirsten S kikker forbi om aftenen. Hjemmeplejen har ikke været der. Kirsten får fat i kontoret, der straks sender nogen. Fejlkommunikation mellem dag- og aftenpersonalet.

Gruppemail:

så er han hjemme igen

Der er blevet flyttet lidt om, leveret seng og Jørgen er hentet fra Kildegården.

Han kom selv op ad trappen, men så puster han godt nok også lidt.

Efter at have fået ind under huden, at nu var han hos sine ting, så kunne man se, at han kastede lange øjne til madrassen, hvorefter han gik om kuld.

Hjemmeplejen bør træde til i dag.

I morgen kommer der besøg fra Skt. Lukas Hospiceafdeling.

Døren er altid åben, så dem, der vil kikke forbi, går bare ind.

Der vil normalt kun være låst om natten.

KH

Torben

Respons på mail:

Kære Torben.

Tak for dine 2 e-mails om din fars situation.

Det gør os ondt at høre, at han ikke har det godt, men det lader til, at han var glad for at komme hjem i sine egne omgivelser.

Vi står lige for at skulle på weekend til Sønderjylland, men vil meget gerne besøge ham, når vi vender tilbage efter weekenden.

Det er fint, at du holder os orienteret. Det er vi meget taknemmelige for.

Kærlig hilsen

Bente og René

Kære Torben og Kirsten

Hurra for jer. Det var et perfekt brev du sendte til rette vedkommende, og så kom der rigtig nok gang i sagerne. Før jeg tog til Fyn i påsken, talte jeg med din far om sådan en ordning, og sagde at han kunne forlange det. Jeg besøgte ham i går og han var meget glad, og priser Kirsten og dig i høje toner. Lykken er at få en værdig afgang, og det får han nu.

Store knus til jer begge Liselotte

30 april Respons:

Hej Torben

Tak for dine opdatering vedrørende situationen omkring din far. Jeg har skrevet et lille brev til ham, som jeg vil være dig taknemlig for, hvis du gider printe ud og give til ham næste gang du ser ham. Jeg sendte oprindeligt brevet onsdag nat, men jeg har ved en fejl sendt det til din gamle emailadresse, så jeg prøver endnu en gang. På forhånd tak.

Hilsen

MichaelKære Jørgen

Jeg sender dig denne hilsen via Torben da jeg ønsker at du skal vide, at det gør mig utrolig ondt at høre, hvordan du har det i øjeblikket. Jeg er ked af at du skal igennem alt dette, og at jeg sidder så mange kilometer borte, og kan ikke rigtig kan gøre noget for at støtte dig.

Når jeg husker tilbage på de mange år på Oldmarken, så husker jeg aldrig, at der har været megen sygdom i jeres hjem. Der har naturligvis været nogle små skavanker som galdesten m.m, men aldrig noget mere alvorligt. Det har jo desværre ændret sig kraftigt i de senere år, hvor især Irene var meget hårdt ramt. Jeg ved at du har været en utrolig stor hjælp og støtte i den lange periode, hvor Irene havde brug for det. Desværre har du jo nok, set i bagspejlet, været så meget fokuseret på hendes situation, at du ikke helt har været nok opmærksom på dig selv og din egen krop. Det er så måske det som indhenter dig nu, men det er efter min mening noget meget stort, at du har i den grad ofret dig i den grad for hende, som du har levet sammen med og holdt så meget af i så mange år.

Jeg mindes med glæde mange lykkelige år i jeres hjem på Oldmarken. Naturligvis var jeg først og fremmest en barndomsven af Torben, og jeg kom jo allerede meget i jeres hjem, da Torben stadig boede hjemme. Men da Torben så flyttede hjemme fra, holdt I stafig dørene åbne for mig så jeg fortsat kunne komme og

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

tilbringe en masse timer sammen med dig og Irene.

De mange aftener jeg tilbragte hos jer var noget som har betydet utroligt meget for mig. Det var et vigtigt fristed og holdepunkt for mig i min opvækst, når bølgerne gik lidt vel højt i mit eget hjem, hvor jeg jo ikke mindst på grund af min far ikke altid havde en særlig lykkelig barndom. Men så har det altid været rart at vide, at jeg kunne finde støtte og ro på den anden side af vejen. Ikke at du og Irene på nogen måde har forsøgt at agere mine sekundære forældre, men i har begge udvist stor støtte og givet gode råd til mig i disse mine svære år. Det har betydet utroligt meget for mig og min egen udvikling, og været til stor nytte for mig senere i livet. Det vil jeg meget gerne sige dig rigtig mange gange tak for.

Den samme åbenhed fortsatte I med at have, da jeg senere blev gift med Hanne. Sammen har vi tilbragt mange dejlige aftener i teaterklubben og ikke mindst de hyggelige natmadsarrangementer efter forestillingerne. Den hygge og den stemning, der var den gang, er noget som jeg ofte med længsel tænker tilbage på. Det var jo en tradition, som vi dyrkede i rigtig mange år. Præcis hvor mange husker jeg ikke, men det startede jo helt tilbage sammen med Ib og Liselotte og fortsatte frem til at Gladsaxe Teateret lukkede. En anden tradition som jeg med glæde mindes, var vores computer spil aftener, omend det egentlig ikke var i så lang en periode. Det var utroligt dejligt, at vi alle en gang i mellem kunne slippe hjemmefra, og være lidt "barnlige" og dyrke vores daværende fælles interesse i hyggeligt samvær.

Alle fælles aktiviteter ophørte jo brat, da jeg valgte at rejse om på den anden side af kloden, for at forfølge min egen karrierer. Det har naturligvis været en stor omvæltning for mig og ikke altid været lige spændende, men det har givet mig en masse oplevelser og erfaring, som jeg ikke fortryder at jeg har fået. Jeg jo bl.a. udskiftet min familie, og fået, efter min egen mening, nogle helt fantastiske og dejlige børn. Selvom jeg naturligvis havde foretrukket at have fået dem måske 20 år tidligere i livet, men sådan skulle det altså ikke være. Så hellere sent end aldrig.

Efter at jeg rejste til Kina var der faktisk ikke mange ting, som jeg savnede fra Danmark. Mit liv med Hanne var jo præget af materielle goder med sommerhus og stor villa i Gentofte, hvilket jeg fandt ud at man faktisk nemt kan leve foruden. Men nogle af de minder som jeg fra tid til anden tænker tilbage på, var netop de mange timer jeg tilbragte i jeres hjem. Det er noget som jeg husker med meget stor glæde.

Derfor har det også plaget mig, at jeg har siddet så langt væk i den periode, hvor du og Irene gik så meget igennem med hensyn til hendes sygdom. Ikke mindst at jeg ikke fik sagt ordentligt farvel til Irene inden hun gik bort.

Nu er jeg igen i samme situation, at du har det dårligt og jeg stadig ikke kan gøre noget for at støtte dig. Derfor skriver jeg dette brev til dig, så du i det mindste ved, at jeg tænker på dig og din situation. Også selvom jeg fysisk sidder langt borte. Jeg ved fra Torben, at han og ikke mindst Kirsten gør hvad de kan for dig, og at din familie og venner jævnligt besøger dig. Det er rart for mig at vide.

Jeg vil slutte med at endnu en gang sige mange tak for dejligt livslangt venskab og stor støtte, som har betydet utroligt meget for mig, og som jeg aldrig vil glemme.

Jeg kommer til Danmark i begyndelsen af Juni og regner naturligvis med at komme og besøge dig på Godtgemt. Indtil da håber jeg at der vil blive taget godt hånd om dig, og at du vil blive serveret godt, så du trods alt kan have nogle gode dage. Det har du bestemt fortjent!

De kærligste hilsner

Michael

- 1 maj      Gruppemail:  
[en lille weekend opdatering](#)  
Så er det lykkedes med regelmæssig hjemmepleje.  
Atter en gang må vi sande "det er godt, vi har Kirsten", for selv om beskeden var "jeg ringer og så er det i gang fra i eftermiddag", så var der jo torsdag ikke dukket nogen hjemmehjælp på om aftenen. Men Kirsten fandt dem heldigvis.  
Chaufføren med sengen var også lidt vrissen, for man havde vist glemt at skulle levere sengen, så det var lige blevet en ekstra-tur.  
Gruefuldt skræmmende, at man roligt kan regne med, at systemet ikke virker.  
Ellers så er han vist glad for at sidde i vante rammer.  
Tirsdag tager barn og børnebørn til Godtgemt for at fejre Søren's fødselsdag, så der bliver der så liv og glade dage igen efter devisen "kan farfar ikke komme til fødselsdagen, så må fødselsdagen komme til farfar".  
KH  
Torben
- 3 maj      Søren's 30 års fødselsdag fejres i Godtgemt. Søren kom med take-away middag med bøf, sovs, kartoffelmos og grøntsager. Kirsten, Morten, Torben, Astrid og Søren spiste ved spisebordet og bagefter blev der serveret kaffe og kage ved sofabordet inde ved sengen.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Søren pakkede pakker op, der var god snak og spas. En hyggelig aften.

5 maj

Gruppemail:

#### Fødselsdag i Godtgemt

Så fik vi ganske succesfuldt holdt Søren's 30 års fødselsdag hos farfar ud fra devisen "kan farfar ikke komme til fødselsdag, kan fødselsdagen komme til farfar".

Og hele ideen med hjemmehospice stod på bedste vis sin prøve, for vi indtog den medbragte mad i spisestuen og havde kaffebord i opholdsstuen med Jørgen i sengen for enden af sofabordet.

Alle var samlet og hyggede sig.

Og omkring kl. 21, så var farfar alligevel træt, og så smuttede vi hjem.

Astrid havde lavet en af sine velkendte fondant kreationer:



Her vanker der en årgang Anders And fra 1981 som gave til manden, der ellers har alt.

Derudover havde alle nået frem til, at han også skulle have en tur i Ferrari.

I dag har Jørgen så fået luftmadras og besøg fra Skt. Lucas Hospice.

KH

Torben

Respons:

Kære Alle

Det er en dejlig ting-----at sende disse mail's , jeg er meget glad for dem, og det glæder mig at have en dejlig dag. Jeg tager til Godtgemt i morgen.

Kærlige knus til jer alle                      Liselotte

9 maj

Respons:

Kære Torben og familie, især Jørgen.

TAK for alle mails med opdatering af Jørgens tilstand. Det er en god måde at følge med på, og opleve hvordan både Jørgen og familien takler det, der ikke kan ændres. Jeg har været meget optaget af hospice ideen, og har fulgt med i foreningen for at følge udviklingen. Vi glæder os med jer over, at Jørgen har fået hjemmehospice. Johs. kigger ind til Jørgen af og til, når han alligevel skal ud på cyklen. Johs. og Jørgen er lige gamle, Johs. har haft sine nedture på anden vis, p.g.a. blodpropper. Vi er selv fortrolige med, at døden er en konsekvens af livet, ikke mindst når vi når vores alder, og har lagt et langt rigt liv bag os.

Flot at holde fødselsdag hos farfar, tillykke med Søren's 30 års dag.

En meget kærlig hilsen især til Jørgen og alle jer der er omkring ham fra Johs. og Jette.

15 maj

Gruppemail:

#### weekend news

Kirsten og jeg valgte i fredags at bruge mulighederne ved hjemmehospice løsningen.

Så jeg kom hen på eftermiddagen og riggede lidt udstyr til, så han kan høre lidt musik (også på en CD med MP3 filer) på natbordet.

Kirsten kom så lige fra arbejde med pizza'er, og så spiste vi til aften hjemme på Godtgemt. Bagefter fik vi en tår aftenkaffe, så og fattede vi hjem. Så blev mulighederne i den "hjemmelige hygge" brugt aktivt.

Det så han ud til at være rigtig glad for. Der blev også lejlighed til at runde nogle af de klassiske fortællinger, f.eks. den gang Torben stak af fra børnehaven, men ikke måtte gå over vejen, så han kom ikke så langt.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Eller hvordan 5 kr. kunne få ham til at sidde stille hos tandlægen (for så kunne man få det nye Anders And gavehæfte, som ellers lå langt fra ens normale økonomiske formåen). Det morede ham en del.

Ellers lader det til, at han værdsætter den megen besøgsaktivitet højt. "Besøg er altid velkomne" udtales der med stor inderlighed fra sygesengen. Samt "når det nu ikke kan være anderledes, så har jeg det bare så godt"

Så må jeg jo nok erkende, at farmand ellers sætte billede på begrebet "han bliver kun skind og ben", men på en diæt af cola og softice, så kan det vist ikke være anderledes. Men hvor er han dog privilegeret, at han ikke ligger og har mange smerter. – det er en god ting.

MVH

Torben

Respons:

Hej igen---- Tak for opdateringen, jeg har ikke været på Godt Gemt i denne uge, da jeg har været på Fyn. Det står ikke så godt til med Niklas, det er noget værre L-----

Jeg tager til Jørgen på tirsdag og rejser til Canada, på venne besøg torsdag, er hjemme igen næste lørdag. Skønt at I tager så godt af min gamle ven.

Kærlige knus Liselotte

- 21 maj Opringninger fra Vibeke, Vivi og Johannes, der alle udtrykker bekymring for, Jørgen har fået det dårligere. Vivi og Preben på besøg.
- 22 maj Torben og Kirsten bliver varskoet af hjemmeplejen om morgenen. Jørgen har det dårligt og er lidt nervøs for at være alene. Torben tager af sted straks efter morgenmad. Jørgen dør med sej slim og skal hjælpes op i siddende stilling slimen skal tørres væk. Jørgen siger ikke meget. Kirsten kommer i løbet af formiddagen. Hjemmepleje vurderer, at der er tiltrådt lungebetændelse. Behandling afvises af Jørgen, støttes af Torben. Behandling med flydende morfin påbegyndes. Johannes kommer spontant forbi. Mail til Søren og Morten. Begge kommer om eftermiddagen. Kirsten, Torben, Søren og Morten spiser aftensmad sammen hos Jørgen. Kirsten vil tage nattevagten, så kan Torben komme næste morgen. Søren, Morten og Torben tager af sted.

Gruppemail:

Nu ligner det så småt...

.... Et spørgsmål og dage eller timer.

I går havde vi en god håndfuld besøgende igennem på telefonen, der syntes, at Jørgen var blevet meget dårlig.

En opfattelse, hjemmeplejen her til morgen var enig i og ringede til os.

Kirsten og jeg har været der hele dagen og Søren og Morten har været forbi på besøg.

Kirsten har indvilliget i at blive der over nat, og så kommer jeg i morgen og tager dag-tjansen.

Den stakkels mand kan sådan set ikke rigtig sige noget mere. Han dør (døjede) en del med sin seje slim, som næsten var ved at kvæle ham. Når han får et anfald, skal han rejses på højkant i sengen, og så lyder han ligesom mig, når jeg har spist noget, jeg ikke kan tåle. Men der kommer kun lidt slim frem til læberne, som man så skal tørre væk. Sådan et hosteanfald udmatter ham så også en del.

Ellers ligger han så og små-slumrer.

Hjemmeplejen er begyndt at give ham smertestillende morfin præparater i flydende form. Han har fået indsat en påfyldningsstuds i låret. Man var også af den opfattelse, at han nok havde lungebetændelse. Det har han ikke haft lyst til at begive sig ind i en behandling af, og hans bagland bakker den beslutning op.

Jeg håber virkelig, at han snarest lægger sig til at slumre, og min mor så kommer og henter han hjem. – nu trænger han sgu' til at få fred.

Og det sker vist indenfor en overskuelig tidsramme.

KH

Torben

Respons:

Kære Kirsten Og Torben.

Jeg er meget glad for, at jeg nåede at hilse på Jørgen i dag. Jeg er af samme opfattelse som du skriver i dit brev Torben - I skal vide at jeg er meget glad for den store omsorg der bliver tildelt min svoger her på det sidste, i er alle i mine tanker.

(jeg kom godt hjem i den silende regn)

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Mange varme hilsner til alle.  
Johannes.

Kære Torben

Tak for dine mails om din fars sygdom. Jeg var på et kort besøg hos ham i torsdags, og da kunne han endnu snakke og havde også besøg af en af naboerne. Han sagde, at det gik hurtigt nedaf, men han havde stadig ingen smerter og var tilfreds med den behandling, han fik. Jeg vil bede dig give ham en meget kærlig hilsen fra mig, da jeg ikke tror, jeg selv kan nå at besøge ham mens han stadig lever. Tak for din og Kirstens omsorg for ham, han har omtalt jer med stor taknemlighed.

Kærlig hilsen fra os begge her  
Jette og Johs.

23 maj Omkring 05 tiden tilkaldes hjemmepleje. Der gives slimdæpende medicin.  
Omkring 07.30 får Jørgen nusset lidt fødder og Kirsten fortæller ham bl.a. at det er OK at give slip nu. Jørgen udånder.  
10 min senere modtages Torben af Kirsten med beskeden "der er kun en at sige godmorgen til nu."

Mail til gruppen:

Om lidt bli'r her stille, om lidt er det forbi.

Niks – vi er færdige nu.

Jørgen holdt om med at trække vejret i morges kl. 7.30.

Kirsten havde sovet i Godtgemt og sørget for, at han ved 05. Tiden fik lidt slimdæpende og beroligende dråber.

Om morgenen fik han nusset lidt fødder og hun fortalte ham, at det havde været rart at lære ham at kende og vi havde haft nogle gode oplevelser sammen. Samt at det var OK at give slip nu. – og så holdt han op med at trække vejret. Stille og roligt.

Hvilket igen bekræfter sandheden i Søren's udtalelse "det er godt, vi har fået Kirsten" og Farmors "Kirsten er så sød".

Svaret på Mortens spørgsmål: "hvad ville vi have gjort uden Kirsten" er desværre nok "en del dårligere (J) Hun er godt nok et unikum.

Men vi kan se tilbage på et forløb, som er kørt lige efter lærebogen, lige fra at vi overtog hans 82 års fødselsdag (som var en herre-fed og dejlig dag) og til nu, hvor han var så ovenud tilfreds med hans pleje og han havde det rend af venner og bekendte, som han satte stor pris på. Alle har trådt ind og gjort det rigtige i rette tid.

Godt gået gutter og gutinder "klap jer selv på skulderen" og mange tak.

I øjeblikket sigtes der mod bisættelse fredag – MEN – nærmere besked kommer.

Jeg vil gerne have den samme præst som hos min mor. Min far's livsmission var at være sammen med min mor, og jeg vil gerne have en præst, der kan binde de ender sammen, og da hun kender ham, så kan hun gøre det.

Ellers vil det blive "ganske som vi plejer" for nu at citere Asterix. – Jeg kunne godt tænke mig, hvis han blev båret ud af kirken af hans søskende, børnebørn og barn – så er vi lige 6. – er I på?

Nærmere besked, når tingene er faldet helt på plads.

KH

Torben



## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Mail til gruppen:

Bisættelse af Jørgen Klein

Hej

Jeg var forbi i dag for at bestille bisættelse af Jørgen Klein i Godtgemt 21.

Vi snakkede om bisættelse på fredag, måske torsdag, fordi Pia havde fri.

I mellemtiden har jeg fået at vide, at vores fælles ven Michael (som ellers normalt er bosat i Kina) kommer til Danmark lørdag og kan deltage i bisættelsen, hvis den rykkes til mandag.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få Michael med, så er det muligt at programsat bisættelsen til mandag i stedet for ?

Med venlig hilsen

Torben Klein

Mail til gruppen:

Bisættelse - en delmelding

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få Michael med, så er det muligt at programsat bisættelsen til mandag i stedet for ?

Med venlig hilsen

Torben Klein"

For jeg kunne rigtig godt tænke mig at give Michael en mulighed for at være med.

Mange tak for alle de varme hilsener, der er dukket op i indbakken i løbet af dagen.

Vi er rigtig glade for, at vi med vores lejlighedsvis mails har givet jer en chance for at få sagt ordentligt farvel til Jørgen.

KH

Torben

Så må jeg ikke gå og fylde mine mails op med morbide billeder fortæller mine børn mig, så her er et lystigt et fra vores ferie i Asmanshaussen.

Det er ikke min mor på billedet, skal jeg hilse og sige. J

Det er vores rejseleder, der havde fået lokket min far på gulvet i et sjældent eksempel på noget "vild med dans" noget.



Respons:

Niks – vi er færdige nu.

Hej Torben og godt for det!

For ingen af os, som nu har mistet et kært familiemedlem eller ven ville have ønsket, at han skulle ligge og lide længere, end han gjorde.

Da vi besøgte din far fredag d. 13. d. m. var der jo stor forskel det humøret han havde og så det han havde den dag, jeg besøgte ham på Kildegården. Vi fik talt meget åbent, om den tilstand han befandt sig i, og det der var i vente, som han også var helt åbent over for, og det var helt tydeligt, at han også var glad over at være kommet hjem igen.



## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Vi fik en lang og god snak over den lange tid, vi havde kendt hinanden og som jo er omkring 70 år med mange gode oplevelser og hyggestunder ikke mindst efter, at din moder også var kommet til.

Det var en god stund, vi havde sammen, og helt sikkert vil vi fremover komme til at savne dem begge utroligt meget.

Du skal have tak for den information, du har givet os under din fars sygdom, og vores tanker vil være hos dig og din familie i den lidt svære tid, I nu skal igennem.

Med kærlige hilsen

Alice og Jørgen

Kære Torben

Det gør mig virkelig ondt at høre. Som du ved har jeg altid holdt utrolig meget af dine forældre, så at ingen af dem er her mere er svært at forstå.

Jeg er dog glad for at han forlod os på en så fredfyldt måde.

Tak for dine jævnlige opdateringer. De har betydet meget, når man nu som jeg sidder så langt væk.

Hold mig venligst orienteret med hensyn til bisættelsen. Vi kommer jo først til Danmark lørdag morgen, så hvis der bliver nogen forsinkelser af bisættelsen, så kan jeg lige nå det!

Mange hilsener

Michael

Kære Torben, Kirsten Søren og Morten.

En tung besked - jeg holdt uendeligt meget af Jørgen. Han har været en god ven gennem mange år og en mærkelig tomhed vælder ind over mig.

Mange tanker til jer alle i denne stund. Det var godt for Jørgen at han fik fred og vi har jo vidst det.

Mange kærlige hilsener og knus fra Vivi

Kære Torben, Kirsten.

Først lad mig kondolere. Dernæst tak for den information I har givet os siden det blev konstateret at det nu pludselig begyndte at gå stærkt med Jørgens sygdom, er glad for at jeg nåede at besøge ham hjemme, sludre lidt med ham, og dele en øl med ham. Med hensyn til at bære Kisten, ville jeg meget gerne, men tør ikke på grund af min sygdom, men jeg har et forslag til dig Torben, spørg Jørgen Wrem om han vil overtage min plads ved Baaren, din Far og ham har været venner og holdt sammen siden vores Barndom og ungdom, så han skulle være en af de nærmeste til det.

mange kærlige hilsener til jer alle

Mogens

Kære Torben

Tak for dine mails, den sidste som gjorde os meget kede af det og alligevel..... Der bliver et tomrum for os alle, når vi mister vore nærmeste. Ved vores sidste besøg hos ham i onsdag kunne vi jo tydeligt se, at det gik stærkt ned ad bakke. Vi har alle ønsket for ham, at han stille og roligt kunne komme herfra uden at skulle ligge alt for længe og vente. Han har været privilegeret, da han har fået det som han ville have det, hjemme i sine egne omgivelser og med døren åben for alle. Tak fordi I har været med til at give Jørgen en god afslutning på hans liv.

Med hensyn til dit spørgsmål om at bære vedr. bisættelsen – ja selvfølgelig.

Kærlig hilsen også til Kirsten

Kirsten og Ole

24 maj

Mail til gruppen:

Endelig dato for bisættelse: tirsdag den. 31. maj kl. 12.00 i Bagsværd Kirke

Så faldt det endeligt på plads, hvornår præsten havde tid, og det er så om en uge fra i dag i Bagsværd Kirke (ligesom sidst).

Bagsværd Kirke

Taxvej 14

2880 Bagsværd

31. maj 2011

Kl. 12.00

Bagefter vil der (også ganske som vi plejer) blive lidt traktement.

Så ynder jeg at mindes min kloge søn, som til sin lærerinde (da hun spurgte om det var i orden at komme til Mettes begravelse) svarede: "I skal komme fordi I savner mor, ikke for at trøste os".

Og man savner på hver sin måde og i hvert sit tempo, og alle måder er lige gode.

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

Fra min far har jeg også lært, at man skal være varsom med forventninger til, og synspunkter om, hvad der er rigtig og forkert og hvad andre skal og bør gøre.

Så har man tid, lyst, lejlighed og behov for at kikke forbi, så skal man være så velkommen. Og kan man af en eller anden grund ikke dukke op, så er det også OK og det vil på ingen måde blive tillagt en eller anden moralsk vurdering her i Brøndby. I skal jo ikke komme for at trøste mig.

På vanlig Klein maner så har jeg jo også lidt problemer med standard smalltalk udmeldingerne, så "et sidste farvel" er jo hos mig noget, der sker, medens folk er i live. Og her har alle vist gjort, hvad der skulle til, så Jørgen er sendt af sted med al den kosmiske energi, man på nogen måde kunne tænke sig, og det er så fedt at se tilbage på.

Næste tirsdag, det er noget hver enkelt af os efterladte helt tillægger vores egen værdi på vores egne præmisser.

Skulle nogen til gengæld overveje noget blomster-noget, så vil det være meget i far's ånd, hvis vi lægger handelen hos:

Blomstergalleriet

Bindeleddet 14

Bagsværd

4444 5005

Det var min far og mors favorit-blomsterbutik, hvor de købte alle deres varer og fik et utrolig tæt forhold til personale. Lone brød ud i gråd, da hun fik at vide, at "lillefar" nu også er væk og min far havde insisteret på, at hans kisteudsmykning skulle komme fra Blomstergalleriet. Lone kunne nok fortjene at få den sidste handel med, og der er ingen tvivl om, at du vil få rigtig god valuta for pengene der.

KH

Torben

Respons:

Kære Torben.

Tak for alle dine mails omkring Jørgen.

Vi har naturligvis sendt Jer mange tanker.

Jeg har også jævnlige kontakt til kusine Kirsten.

Jeg har ringet til René, som i denne uge er på ferie i Frankrig.

Han kommer hjem på lørdag, så hvis bisættelsen først finder sted på mandag, har han mulighed for at kunne deltage.

Mange hilsener

Verner

Hej Torben

Det sætter jeg virkelig stor pris på. Lad os se hvad som kan lade sig gøre.

Jeg har prøvet om vi kan komme en dag tidligere (fredag morgen) til København, men desværre er alt fuldt optaget. Som tidligere meddelt ankommer vi lørdag morgen (med al mulig forbehold for vulkanaske m.m.), så en bisættelse lørdag eftermiddag er måske også en mulighed, men mandag er naturligvis mest sikkert.

Endnu en gang mange tak for dine bestræbelser vedrørende dette.

Mange hilsener

Michael

25 maj

Mail til gruppen

[Lidt ekstramateriale](#)

Det er en sær surrealistisk verden, Kirsten og jeg går rundt i. Det virker som utroligt længe siden, at det var mandag, og vi ved godt, at Jørgen er død, men en smule uvirkeligt, det er det stadig.

Som han havde forudset, så måtte jeg til tastaturet for at få bearbejdet oplevelsen.

Nu fik min mor jo en videosnas, så jeg vil da ikke snyde min far også.

Så hvis du har 4 et halvt minut, så kan du se, hvad Guano-Grafik's videoafdeling kunne skrabe sammen her:

[www.klein.as/jorgen/index.htm](http://www.klein.as/jorgen/index.htm)

og skulle nogen have lyst til at kikke lidt til Irene også, så kan hun stadig findes her:

[www.klein.as/irene/index.htm](http://www.klein.as/irene/index.htm)

og så det selvfølgelig beklages, at nogle af billederne er gengangere.

KH

Torben

Respons:

Hej Torben

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

- Det lyder godt, og selv med en eventuel forsinkelse på grund af askesky, så skulle jeg sagtens kunne nå det.
- Vi ses d. 31. maj  
hilsen  
Michael
- 26 maj Respons:  
Hej kære Torben.  
Jeg har nydt de 2 små film og vemodigt og trist er det da at mine dejlige gode venner ikke er mere - men minderne er det godt at ha.  
kærlige tanker fra Vivi
- 27 maj Respons:  
Hej Torben & Kirsten.  
Jeg havde håbet at bisættelsen med din far, var mandag, men der er jo mange hensyn at tage. Desværre skal jeg til undersøgelse på Horsens sygehus med min højre hofte den 31.maj kl. 11.30. Da jeg meget gerne ville have været med til Jørgens bisættelse har jeg prøvet at ændre tiden på Horsens sygehus.  
Men kunne først komme til ny undersøgelse den 22.november.  
Så jeg har valgt hospital ophold (undersøgelse) frem for bisættelse.  
(håber i forstår mig)  
Men mine tanker være hos jer, og jeg håber at i alle må få en fredfyldt dag.  
Kærlig hilsen  
Johannes.
- 28 maj Respons:  
Kære Kirsten og Torben.  
Det var med stor sorg, at vi midt under vort ophold i Provence fik underretning om fætter Jørgens bortgang. Nu er vi hjemme i Hørsholm igen, og vi kondolerer dybfølt!  
Det er jo altid sørgeligt, når et menneske – ikke mindst et menneske, man holder meget af – går bort. I dette tilfælde kom det jo ikke overraskende, men det ændrer ikke ved, at man som altid bliver meget berørt over livets afslutning for ens nærmeste.  
Vi er glade for, at vi nåede at besøge Jørgen i Godtgemt for nogle uger siden, hvor han lå i sin hospitalsseng og kunne snakke frit og afklaret om, at livet for ham var ved at være forbi. Han var taknemmelig for mangt og meget – ikke mindst, at han ingen smerter havde.  
Jørgen var 8 år ældre end jeg, og den aldersforskel var for stor til, at vi som børn og unge havde noget særligt med hinanden at gøre. Men som ældre udviskes en sådan aldersforskel, og i de sidste mange år har Irene og Jørgen og vi fra Hørsholm heldigvis været tæt på hinanden og kunnet mødes både i vores respektive hjem og i andre sammenhænge, hvor vi har kunnet snakke rigtig godt sammen – såvel alvorlig snak som morskab – kort sagt: været 100 % "på bølgelængde".  
Vi har mange dejlige minder om Irene og Jørgen, og trods alt det sørgelige kan vi nu glæde os over, at de to nu atter er genforenet.  
Tak Torben for dine mange orienterende mails – ikke mindst de den allersidste med billedkavalkaderne over begge dine forældre.  
Vi ser frem til et sidste farvel på tirsdag kl. 12 i Bagsværd Kirke.  
Kærlig hilsen  
Bente og René.
- 31 maj Jørgen bisættes fra Bagsværd Kirke.  
Søren, Morten, Astrid, Kirsten og Torben tager til Godtgemt og finder lidt mindeting frem og foretager et "sidste besøg" hos Farmor og farfar. Fællesspisning om aftenen.
- 1 juni Gruppemail:  
[En smuk bisættelse](#)  
Tak til alle mine trofaste læsere, der har fulgt min far på vej.  
En ekstra tak til dem, der fik lejlighed til at komme forbi ved bisættelsen. Og til dem, der var forhindret – husk, det er helt i orden! Det er hvad vi gør med mennesker, medens de er i live, der er rigtig interessant. Jeg ved ikke rigtig, om det er et passende ord for det, men jeg synes, vi havde en hyggelig bisættelse. Alle var behørigt kede af det, og præsten synes jeg bandt Irene og Jørgens historie rigtig godt sammen. Bagefter var der så gravøl (kaffe) (som vi plejer).  
Min mor var ikke meget for det, hvilket jeg ikke helt har forstået. Jeg synes, man har brug for at vende

## Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011

### APRIL - MAJ

minderne om den afdøde med andre i samme båd. Det kan der være meget godt i og man kan faktisk få svar på spørgsmål om den afdøde "i sidste øjeblik".

Vi havde en god sammenkomst og vi fik snakket "Jørgen" og afledte emner på en fin måde.

En værdig afslutning på et komprimeret, men rigtig godt forløb. Kikker han ned til os et sted fra, så vil han have nikket samtykkende. Det var i Jørgens ånd.

Bagefter var jeg med Kirsten, Søren, Morten og Astrid hjemme på Godtgemt, hvor jeg fik udpeget relevante genstande, der skal på "Farfar og Farmor Mindehylden" i mindeskabet ved siden af af Mette's hylde.

Bagefter var vi ude at spise bøf sammen – det var også hyggeligt.

Fuldstændig symbolsk kunne man her til morgen skifte måneden ud på kalenderet.

Dag 1 i en ny æra. Der gå hen og bliver en del fritid i overskud.

Til den del af læserskaren, der skal til fætter/kusine komsammen – rigtig god tur.

Til sidste lidt billeder:



Lone i Blomstergalleriet havde virkelig gjort det godt. Vi var helt tilfredse med, at hun havde fået frie hænder. Rosen vil i Blomstergalleriet fremover have titlen "lillefar's rose".



Jørgen Klein's sidste tid – Januar – maj 2011  
APRIL - MAJ



Bemærk den lille subtile detalje. – De to roser på kanten op mod præsten, de symbolisere "lillemor" og "lillefar".

Jeg ved sgu' ikke hvad den gamle har lavet i dem i den forretning forretning, men de var virkelig utrolig glade for min far og mor.

Til jer, der fulgte opfordringen til at lægge blomsterindkøbet i Blomstergalleriet – mange tak.

KH

Torben

Respons:

Kære fætter,

så døde min gamle farbror, og jeg var ikke med til bisættelsen. Det er jeg rigtig ked af! Min forvirrede far ringede først til mig aftenen før, og der var det svært for mig at få organiseret det på arbejdet, så jeg kunne komme med. Men det føltes sgu helt forkert ved 12-tiden.

Jeg sad i stedet i går og så den lille film, du havde lavet om ham, og blev meget rørt. I nat vågnede jeg, og det gik op for mig, at jeg manglede at give min gamle farbror en sidste hilsen. Nu får du denne mail istedet, og så håber jeg min hilsen ryger videre til ham på en aller anden kosmisk måde. Jeg bruger ihvertfald denne kanal til at få vinket farvel til ham. Håber det er ok.

Hvad husker jeg om min farbror Jørgen... Det er jo ikke fordi jeg har set Jørgen så frygtelig mange gange de seneste år. Mine minder om ham er tydeligst fra min barndom. Han var min farbror med den dybe stemme og den underspillede humor. Man kunne være sikker på at have ondt i hånden flere dage efter en familiefest, fordi han 'æltede knogler', når man sagde goddag til ham. Og så gik han i den samme slags bukser som min far, og jeg tog nogle gange fejl af de to, da jeg var helt lille og registrerede bukseben, før jeg registrerede ansigter. Så vidt jeg husker var han den farbror, der var bedst til at vrikke med ørerne, men det er jeg nu alligevel lidt usikker på, for det var vist noget de alle tre excellerede i. Jeg husker Jørgen som et varmt menneske, men han var også den farbror, som var sværest at snakke med. Måske lidt distanceret. Der var meget storebror over ham. Jeg har altid opfattet ham som lidt gammel, fordi han var ældre end min egen far. Og så syntes jeg, at han virkede meget klog. Måske fordi han ikke snakkede så meget som de andre.

Hm, det var jo ikke så meget. Der kommer nok mere til hen ad vejen...

Jeg ville egentlig også have skrevet noget om min egen dødelighed og generationerne, der rykkede en tak, for det kom også forbi i nat, da jeg lå og tænkte. Stooore tanker, kan du nok forstå. Men jeg er så frygtelig træt lige nu, så jeg bliver mere og mere usammenhængende.

Det var rart at få lettet hjertet. Håber det var ok at lægge 'ører' til.

Mange kærlige kusine-hilsner

Mette